

## Reformas grandes

Na enige vertraging zijn we nu toch begonnen met de laatste grote verbouwing. Het dak is er letterlijk af (en zit er inmiddels weer op; gelukkig)! De stallen op de begane grond en eerste verdieping worden omgevormd tot een appartement voor vier a vijf personen (naast een woonkamer, slaapkamer en badkamer komt er ook een eigen keuken).



De oude ranzige asbestplaten zijn vervangen door kastanje houten balken met daarop riet en rustieke, sfeervolle dakpannen (nog niet zichtbaar op de foto's). Eindelijk geen lekkages meer!!!



Daarnaast krijgen wij ook een nieuwe woonkamer en badkamer en eindelijk ook een eigen keuken, zodat we in koude tijden niet meer buitenom naar de keuken hoeven.

De bouw verloopt voorspoedig en nadat wij straks met de kerst het nieuwe appartement hebben uitgetoetst kunnen we het gaan verhuren.



## Higos y pistacho



De pistachebomen die we afgelopen winter hebben geplant doen het goed. En ook de vijg, limoen, mandarijn en citroenbomen lijken aan te slaan. Helaas heeft de granaatappelboom het niet overleefd. Die heeft toch wat meer zorg nodig. Gelukkig hebben we een hele lieve buurman die sinds kort onze jonge boompjes verzorgd, dus in het najaar proberen we het nogmaals met een nieuwe granaatappelboom!

*Vijgenboom(pje)*

## El Torcal de Antequerra y el Gargante del Chorro

Op ongeveer 2,5 uur rijden van onze cortijo ligt het natuurreservaat El Torcal de Antequerra. El Torcal is een prachtig Karstlandschap. Het gebied is een van de interessantste en spectaculairste plaatsen in Andalusië, waar erosie van de elementen gedurende vele duizenden jaren een waar kalksteen-doolhof met bizarre rotsvormen heeft gecreëerd. Het magische landschap wordt nog mooier en mysterieuzer met sneeuw, mist of in het licht van de maan.



Het nodigt uit door de smalle rotssteegjes te wandelen waar je regelmatig steenbokken ziet rondlopen. El Torcal is de broedplaats van een van de grootste kolonies aasgieren in Europa. Naast deze indrukwekkende roofvogels bloeien er in El Torcal 30 soorten orchideeën. Een waar walhalla voor de natuurfotograaf.

Niet ver ten zuidwesten van El Torcal ligt een ander natuurpark: El Gargante del Chorro. El Gargante del Chorro is een enorm kloofdal met stroomopwaarts een uit de kluiten gewassen stuwdam, gebouwd in 1921. Door het park loopt de fameuze Caminito del Rey, een tegen de steile wanden aangelegd 'hangpad' van ongeveer 3 kilometer lang, dat gemiddeld 100 meter boven de rivierbedding ligt. De route is tussen 1901 en 1905 gebouwd door, naar verluidt zeelieden uit Malaga (die waren gewend op hoogte in de touwen te hangen). Vanaf het pad en de brug zijn de uitzichten over het kloofdal en de omringende massieve bergen fantastisch.



## Achicoria con jamón y melón

Deze heerlijke zomers witlofsalade met ham en meloen staat op de kaart bij Cortijo del Inglés. Hier het recept voor als je de salade thuis wilt maken.



Je hebt nodig voor 4 personen:

- ❖ 1 eetl olie
- ❖ 150 g serrano ham
- ❖ 20 g pijnboompitten
- ❖ 1 rijpe meloen in plakken
- ❖ Bladeren van 3 stronkjes witlof
- ❖ 1 eetl witte balsamicoazijn
- ❖ 1 theel honing
- ❖ 2 eetl olijfolie
- ❖ Zout en peper

Verhit de olie in een koekenpan en bak de plakjes ham op lage stand krokant. Laat vervolgens uitlekken op keukenpapier. Rooster de pijnboompitten in dezelfde pan. Klop de balsamicoazijn los met de honing en klop de olie erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Schep de dressing over de witlof. Verdeel de witlof over 4 bordjes en verdeel hier de meloen over. Druppel nog wat dressing over de meloen en verdeel de krokante ham en pijnboompitten erover.

Buen proveche!!

## Praktische informatie

Je bent in 2017 welkom tijdens de volgende periode:

- ❖ 11 september t/m 30 september (oogsttijd)

### Wat zijn de prijzen?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00. Alle kamers hebben een eigen badkamer.



Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 19,50 maken wij een overheerlijk (driegangen) menu del día. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

### Amandelen plukken in september

In deze periode is het oogsttijd. Wij kunnen jouw hulp dan goed gebruiken. Voor € 17,50 per dag krijg je 3 maaltijden (exclusief drank) en uiteraard een heerlijk bed.

Naast het oogsten is er genoeg tijd om erop uit te trekken of lekker te luieren onder een amandelboom.

### Hoe er te komen?

Je kunt het beste naar Malaga of Almería vliegen. Om bij ons te komen heb je een auto nodig. Een auto huren in Spanje is niet duur. Als je op tijd boekt kan dat al vanaf € 10,00 per dag.



### Adopteer een amandelboom

Delen van het land hadden nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien (zie de vijgenbomen hieronder). Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in september/oktober helpen plukken en snoeien.

Muchas gracias y Hasta luego!  
Hellen en Caspar

