

Verano inverso ?

Terwijl jullie in los Países Bajos genieten van, of voor sommigen wellicht zwoegen onder een welhaast Spaanse zomer, is het in Las Alpujarras lang ongebruikelijk koud en nat gebleven. Buien, sommigen met bonkgrote hagelstenen (je kent bonken nog wel van vroeger als je geknikkerd hebt) drapeerden de regenbuien in lange grijze gordijnen over de heuvels tot ver in de maand juni. Alles wat groeit en bloeit kan zijn geluk niet op; de uitbundigheid qua groei is zelfs voor de grazende schapen nauwelijks bij te houden.

We zijn benieuwd of de amandelen in september nog als amandel te herkennen zijn of dat ze meloenachtige proporties hebben aangenomen. Afijn, iedereen blij, al was buurman Manolo van bodega Barranco Oscuro bezorgd over de druiven, die hebben het niet zo op hagel...!

Castillo del Inglés: parte secundo



Het inrichten van het nieuwe appartement onder leiding van Doña Helena, met de nodige hulp van vrienden en burens verliep voorspoedig. Nadat enkele kleine ongemakken waren verholpen (het concept inloopdouche werd nog niet geheel begrepen door onze Spaanse bouwers) vinden wij, ook al zijn we natuurlijk niet volledig objectief, het een prachtige vakantiewoning geworden. Het kan met recht een kasteel(tje) genoemd worden. In april hebben we de vuurdoop gehad met de eerste gasten en die waren ook erg enthousiast.



Nu alleen in september nog de houtkachel aansluiten, wat lampen ophangen, een koelkast en gasfornuis aanschaffen en dan kunnen we het als een volwaardige vakantiewoning voor 5 personen verhuren.

Naast het appartement is de terras-infrastructuur op niveau gebracht door een generatie voor wie de millenniumwisseling een geschiedenisles is. Wij hebben zelden zulk tomeloos enthousiasme gezien bij de aanleg en zijn in onze nopjes over het authentieke resultaat.



Valdepeñas



Afgelopen april zijn we met de auto naar de cortijo gereden. We hadden de laatste jaren aardig wat huisraad voor het nieuwe appartement verzameld. De rit van Baskenland via Madrid en Granada naar de cortijo is bepaald geen straf. Afwisselende bergachtige landschappen met de niet te missen specialiteit van de lokale agricultuur. Ten zuiden van Madrid, ligt het wijndorpje Valdepeñas. Tegenwoordig wat minder bekend, maar er worden nog steeds lekkere wijnen gemaakt en het dorpsplein heeft een heel eigen karakter en charme met haar blauwe tinten. Mocht je ooit in de buurt

zijn, een kort verblijf is het zeker waard...



Mojo rojo y verde

Mojo rojo

Een van origine Spaanse koude dipsaus met een twist van Hellen. Deze saus smaakt heerlijk bij vlees, op een geroosterd broodje ingesmeerd met knoflook of met manchego.



Je hebt nodig:

- ❖ 2 rode puntpaprika's
- ❖ 2 tenen knoflook
- ❖ 1 theelepel komijn
- ❖ handje geroosterde amandelen (van Cortijo del Inglés)
- ❖ halve rode peper
- ❖ handvol peterselie
- ❖ beetje olijfolie
- ❖ beetje azijn
- ❖ zout/peper
- ❖ limoen

Doe de puntpaprika's, knoflook en de rode peper in de keukenmachine (of gebruik de staafmixer). Maal alles fijn. Voeg daarna de amandelen toe en maal ook deze fijn. Voeg de komijnpoeder, de olijfolie en azijn toe; even roeren en klaar. Voeg naar smaak limoensap, zout en peper toe.

Mojo verde

Ben je op zoek naar een saus voor bij vis, neem dan de groene variant. Vervang hierbij de rode paprika's door groene, de peterselie door koriander en laat de amandelen weg.....

Buen provecho !!

Praktische informatie

Beschikbaarheid 2018

❖ Week 37 t/m 39 (8 t/m 30 september)

Amandelen plukken in september

In deze periode is het oogsttijd. Wij zijn er 8 t/m 30 september en kunnen jouw hulp dan goed gebruiken. Voor € 17,50 per dag krijg je 3 maaltijden (exclusief drank) en uiteraard een bed. Naast het oogsten is er genoeg tijd om erop uit te gaan of lekker te luieren onder een amandelboom.

Wat zijn de prijzen?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00. Alle kamers hebben een eigen badkamer. Het appartement wordt ook verhuurd als b&b voor maximaal 5 personen....



Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 19,50 maken wij een overheerlijk (driegang) menu del día. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

Hoe er te komen?

Je kunt het beste naar Malaga of Almería vliegen. Om bij ons te komen heb je een auto nodig. Een auto huren in Spanje is niet duur. Als je op tijd boekt kan dat al vanaf € 10,00 per dag.



Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in september/oktober helpen plukken.



Muchas gracias y Hasta luego!
Hellen en Caspar